

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019



Ook deze maand leek het maar geen winter te worden, maar in de tweede helft van januari kwam er wat verandering in het weer; er viel sneeuw en enkele nachten vror het toch een graad of 10. In de nog ongerepte sneeuw zag je 's morgens de sporen van veel vogels, muizen, vossen(?) en reeën. Een pak sneeuw van zo'n 10 cm smolt overigens in 1 nacht weg en alles was weer groen (en nat).



De sierappeltjes van de Malus sentinel worden nu volop door vogels, vooral merels en kramsvogels, gegeten. Voor veel andere vogels is de pindakaas favoriet! Af en toe wordt er ruziënd gesmikkeld door kool- en pimpelmeesjes, een roodborstje en mussen (hier hebben we er erg veel). Het paar spechten dat zich eerst maar af en toe liet zien is er nu vele malen per dag om zich aan de pindakaas tegoed te doen. Verder kwam er af en toe een fazantenhaan in de moestuin. Die liep dan vlak langs het raam zodat we hem goed konden zien. Zijn vrouwtje, of dat van een soortgenoot, zagen we eenmalig in de vuurtuin. Wij genieten er van. Tijdens het verschijnsel 'Bloody Mary', zat Willem beneden, in het donker, voor het raam. Hij zag een zwarte schim voorbij lopen; waarschijnlijk een vos. Het zal wel geen wolf geweest zijn, maar helemaal onmogelijk is het in onze regio streek niet.

Deze tijd brengt ook ander plezier want, ondanks het wisselvallige weer, bloeit er het een en ander: de toverhazelaar staat al bijna een hele maand in bloei met z'n oranjebruine

bloemetjes. Grote maagdenpalm met blauwe bloemen bloeit, net als het madeliefje, vrijwel het hele jaar. Krokussen bloeien hier en daar en de sneeuwkllokjes laten zich nu ook zien. De mahonia japonica is vrijwel uitgebloeid; helleborus moet nog beginnen. En zo is er altijd wel wat te ontdekken in de tuin.



Het ooievaarsnest bleek een paar weken geleden ineens schoongemaakt en wacht nu op bewoning. Eind februari/begin maart kunnen we de ooievaars verwachten. Het werk in de tuin is vooral opruim- en snoeiwerk. In deze tijd hebben we weinig hulp vanwege het vaak te koude of te natte weer. In maart gaan we van start met het echte opruimwerk. De vrijwilligers dag, van NL-doet, is dit jaar op vrijdag 15 maart. Dan is er heel veel te doen en maken we er een gezellige werkdag van! Ondertussen doen we binnenshuis vooral regelwerk, want voor zo'n tuin komt toch heel wat kijken!



We kijken erg uit naar het voorjaar, maar wie weet wat de komende maanden ons nog brengen; misschien nog veel hagel, sneeuw en ijs...?

